

## En hilsen fra et kursus for døve kirkeledere i august 2023.

Jeg er Gud den Almægtige taknemmelig for, at det på trods af mange udfordringer lykkedes at afholde denne vigtige og vellykkede konference.

Jeg, pastor Ruth, var udvalgt til at være en af hovedtalerne under overskriften: "Tjenende Ledelse" 1. Peters Brev 5:8 og 1.Timoteus 3:1-16. Tilhørerne udtrykte tilfredshed, og jeg måtte igen erfare, at det er gennem bøn, at Herren velsigner og beriger os med Helligånden til at kunne tjene Ham.

Jesus, en mand der selv tjente, kalder på ledere med tjenersind. For ligesom Menneskesønnen kom ikke for at blive tjent, men for at tjene og give sit liv som løsesum for mange (Markus 10:45), så er målet for den kristne leder at være alles tjener,

Vi skal anerkende og værdsætte, at vi er kaldet til at være ledere og dermed at tage tjenersindet på os.

- Vi skal tage vare på Guds flok af døve i Nigeria
- Vi skal bekymre os om, hvad vi kan give til de nigerianske døve, og ikke hvad vi forventer at få fra dem
- Vi skal gå foran med et godt eksempel og ikke med magt, hvad enten vores rolle er som præst, korleder, kirkekasserer eller søndagsskolelærer og uden at skelne til rang eller stand

Chad Entinger er selv døv og generalsekretær for det amerikanske missionselskab "Deaf Missions" Han skriver: *"Jesus kom for at tjene alle mennesker, også døve. Den triste virkelighed er, at mange døve alligevel ikke kender Jesus som deres personlige Herre og frelser."*

*Der er anslået 250 til 300 millioner døve i verden og kun 2 % af dem er kristne. Det betyder, at 98 % af alle døve går glip af velsignelserne i et liv med Jesus Kristus. (Her i Nigeria i vores stat er der flere, takket være min egen mulighed som døv præst i Døves Kirke.)*

Entinger fortsætter: *"For nogle år siden vidnede jeg til en døv mand, som ikke var kristen. Som barn var manden kommet i kirken, men der var ingen tolk, og ingen forsøgte at tale med ham på det eneste sprog, han forstod, tegnsprog. Så hans indtryk af kirken var, at præstens hovedopgave var at tjene penge til sig selv. Alt hvad drengen så og forstod var, at offerskålene gik rundt og folk lagde deres penge deri, så skålene blev fyldt.*

*Derefter blev pengene givet til præsten, som modtog dem med et stort smil på læben og sagde nogle ord. Vi ved jo godt, at præsten har bedt Gud om velsignelse over offergaven, men drengen sad tilbage med et så negativt indtryk af det hele, at han ikke ønskede at have noget med Jesus og Kirken at gøre."*

Historien er ikke ualmindelig blandt døve. Døve børn bliver ofte forladt, forsømt og isoleret, selv inden for deres egen kirke. Ofte sker det, at forældre forlader deres egne døve børn, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre, og hvor de skal henvende sig for at få hjælp til oprettelse af specialskole for døve. Nogle forældre ser døvheden som en forbandelse og sender deres døve børn væk. Det

forklarer, hvorfor der er mange døve, forældreløse børn. Ikke fordi de mistede en af forældrene eller begge, men fordi forældrene har skaffet sig af med dem.

Det anslås, at ni ud af 10 døve børn er født af hørende forældre, og at de fleste af dem aldrig lærer sig tegnsprog, Så der er en kæmpe kommunikationsbarriere. Selv kristne forældre har ofte lidt eller ingen opmærksomhed på at lære tegnsprog eller forsøge at bringe Guds ord til døve.

Som døv præst og lærer, har jeg endnu en udfordring i at nå ud til de døve inden for vores område. Det er, at jeg ikke kan nå døve i nabolandet Tchad med det engelske skriftsprog, da deres skriftsprog er fransk.

Hjælp mig ad bønnens vej at åbne døren, så jeg kan besøge døve i Tchad. Enten i år eller næste år for at bringe dem evangeliet ifølge Matt 28:19.

Gud velsigne jer alle.

Pastor Ruth Ulea