

Nyhedsbrev

FEBRUAR 2024

RUN TA EK



I dette nyhedsbrev vil vi beskrive arbejdet i Run Ta Ek, og give en status på situation her midt i februar. Der bliver en del tekst, så håber i bærer over denne gang 😊

Selve registreringen af grunden i Run Ta Ek har vi haft nogle problemer med. Det har til tider følt som en ørkenvandring, hvor problemerne blev ved med at hobe sig op. I Cambodja er det at få ændret en lokalplan ikke altid let, og når vi så samtidig er kristne, er det helt tydeligt, at der er åndsmagter på spil. Nogle gange er det 2 skridt frem og 3 tilbage, men lige nu ser det ud til at det går fremad, endda i et rask tempo, selvom der er store bjerge som stadig skal bestiges.

I vores have holder en flot Lexus parkeret. Det er ikke vores, men den agent vi har bedt om hjælp til at løse problemerne for os. Så indtil han får klaret sit job, beholder vi hans bil i pant. Det er virkelig en anden måde at arbejde på, og på mange måder det vilde vesten hvor lovløsheden, uskrevne regler og en kultur vi stadig prøver at forstå, kan give anledning til at tingene bare er mere omstændigt og tager længere tid.



Lexus taget i pant – en alternativ måde at lave kontrakt på.



Til venstre; Opfyldning af jord til midlertidig bro, så det bliver muligt at køre i bil til det kommende center. Til højre; Installering af elmaster.

I går begyndte et firma at lave en midlertidig bro, over den store drænkanaal som myndighederne har lavet rundt om hele Run Ta Ek. I den forbindelse braste den tidligere bro sammen, og ham som ejer nabo-jorden og vejene rundt om vores grund er kommet i uføre med myndighederne, grundet han ikke har talt respektfuldt til dem. Derfor vil de så ikke tillade ham at bygge en ny bro. Dette resulterer så i, at vi skal til at tænke nyt igen, og lave en bro et andet sted, og selv til at lave en vej. Det er som sådan ikke umuligt, faktisk bliver afstanden kortere for børnene til vores center, men at skulle bygge en vej, kan blive ret bekosteligt. Dette er vi i forhandlinger om lige nu.



Grunden på 1,1 ha lige uden for ringvejen. inspiceres og opmåles for at finde de rigtige placeringer for bygningerne.

Mange lavpraktiske ting som fx el og kloak er ikke etableret i området omkring vores land. Det har derfor været ret spændende, om vi fx kunne få lov til at koble os på det offentlige elnet, hvilket lykkedes for os som de eneste! Andre har netop fået at vide at de skal fjerne deres kabler som var sat op. Hvilken velsignelse, så vi ikke skal have en generator kørende, og som i det lange løb vil blive langt dyrere. Etableringen af strøm hvor der skal købes 900 meter elkabler, 20 elmaster mm. løber op i et beløb omkring 100.000 kr. Det er en vildt spændende proces at være med i, og det ser ud til at det lykkedes at få strøm til grunden fra næste uge.

Legepladsen på næsten 900 kvm² er bestilt og bliver opsat i midten af marts. Den bliver i øvrigt produceret i Run Ta Ek, hvor en tysk missionærkollega har opstartet et lille værksted.



Så er den midlertidige bro etableret og de første elmaster sat op d. 14/2

I denne uge påbegyndes leveringen af 300 lastbiler med jord. Det er nødvendigt for at sikre os at hele grunden ikke bliver oversvømmet i regntiden. Det forventes at efter denne levering, at ca. 1/2 delen af grunden er opfyldt med jord til den ønskede højde.

Arkitekten er netop blevet færdig med en plantegning af en multibygning som skal bruges til kirke og undervisningstilbud i fx engelsk, it, kreative tilbud, syning mm og den bliver på ca. 180 km². Den bliver lavet med et stort tag uden for bygningen på 132², så det bliver muligt at sidde beskyttet for sol og regn. Her skal der være børneklub, spisemuligheder samt undervisning hvor det ikke kræves at være indenfor. Hele masterplanen er ved at blive opdateres, og forventes klar i næste uge.

Skolebygningen bestående af 2 klasseværelser, kontor og overnatningsmuligheder, arbejdes der stadig videre med at komme helt i mål med. Det er en spændende proces, hvor udfordringen nogle gange er vores danske tankegang støder ind i den kontekst hvor størstedelen af alle dem som vil benytte sig af det kommende center, lever under eller omkring fattigdomsgrænsen. Vi skal have disse 2 kulturer til at forenes, og det skal vi nok komme i mål med. Planen er at kirken Church of Siem Reap, vil stå for byggeriet af multibygningen, dette giver en god medinddragelse af projektet. Et lokalt byggefirma vil så opføre skolebygningen, det var også dem som byggede muren rundt om hele grunden for os.

Selvom vi gerne vil hurtig i gang, minder vi os ofte om at det ikke må gå hurtigere end vi kan følge med til, så vi ikke laver for mange fejl. Det er trods alt gået rigtig hurtig fra idé om at lave noget i Run Ta Ek, uden en krone på lommen, og til hvor vi er i dag.



Det er på dette område legepladsen skal være



Børn på motorcykel på vej til skolen.



Åbningsdagen: Skoleleder Sreynut, lærerassistent Sreyrov og Evangelist Ra Vy.

Vi har ansat 4 personer til arbejdet. Disse 4 personer er ansat under kirken Church of Siem Reap, i det fælles partnerskab vi har med dem, kaldet Country Side Harvest Mission. Ved at omstrukturere og effektivisere arbejdet inden for budgettet har det været muligt at ansætte disse 4 personer, uden at det får nogen negativ effekt på andet arbejde, eller koster LM ekstra penge. 3 personer er ansat til at arbejde i den kommende skole, hvoraf den ene netop nu er i Phnom Penh på et 12 ugers kursus hos organisationen Flame, hos vores kollega Jesper Hansen. Han har stablet et uddannelsesforløb sammen, som jeg håber at vores ansatte kan få stor glæde af, og at hun kan formidle sin nye viden videre til de andre. Den sidste ansat er evangelisten Ra Vy.



Ra Vy er begyndt med engelskundervisning 5 dage om ugen af 2 timers varighed. Der kommer mange og får undervisning, og han har en ufattelig evne til at skabe ro omkring sig, og han tænker hele tiden mission med ind i det han laver. Han prøver samtidig at skabe kontakt til forældre og de unge, og han har arrangeret en fodboldkamp på søndag med nogle af de elever han har.

Skolelederen og en lærerassistente har allerede startet skolen op i deres hjem, hvor engelsk undervisningen også foregår, dette er dog udenfor. Vi er ved at finde vores ben i dette, og prøver at se hvilke muligheder der kan lade sig gøre. Det er dog hurtigt klart at mange af børnene har meget med i bagagen, og kommer fra vilkår, som er så utrolig svære at sætte sig helt ind i hvad det betyder for det enkelte barn. Forældrene fik fx lovet et tilskud på 360\$ pr. måned pr. familie fra regeringen, men dette beløb bliver hele tiden sat ned, og for februar lød det på 40\$, men familier ved det ikke før de står den første i måneden og skal hente pengene. Det er så utrolig svært for disse familier på alle måder. Det glæder os at vores nye ansatte er nogle ildsjæle og er entreprenører og ser muligheder for at starte arbejdet op med hjerte og hænder, selvom forholdene er så utrolig vanskelige. Det gør os meget stolte over at være kollegaer med dem.



Den midlertidige skole i skolelederens hjem i Run Ta Ek.

De mange udfordringer med strøm, veje, byggeri, legeplads, inventar og alt det der ikke er plads til i dette nyhedsbrev, koster naturligvis utrolig mange penge. Så en opfordring herfra er at støtte LM's arbejde i forbøn, dette er det vigtigste. Når du så har bedt for lokalansatte, missionærene, volontørerne, så bed også om du skal give penge til arbejdet. Skriver lidt direkte, men bed over det! Uden flere midler hænger budgettet ikke sammen, og en udsættelse af noget af byggeriet er uundgåeligt. Gaver til Run Ta Ek kan mærkes med "Run Ta Ek" når de overføres til LM. Tak.

Imens dette nyhedsbrev skrives, kommer der en meddelelse om, at vi skal fylde hele grunden med jord for at få lov til at starte byggeriet. Det har vi på ingen måde penge til, så hvordan det skal løses har jeg ingen løsning på lige nu. Om noget har hele denne proces med opstarten lært at være vedholdende i bøn, en kraftig påmindelse om at den egentlige bygherre er ikke os. Mit hjerte banker hurtigt nu, for hvad nu hvis denne nyhed ikke kan ændres? Der vil måske gå mange år, inden der er samlet penge ind til at grunden kan fyldes med jord. Det giver grå hård, men også en følelse af at slippe kontrollen, være ydmyg, for dette er hverken vores projekt eller LM's projekt, det er i sidste ende Guds, så han er også ansvarlig for at føre sin vilje igennem. Dette skaber tryk og forbundethed til Gud.

1/2 time senere viser det sig, at det er sproglige misforståelser imellem khmer og engelsk, imellem agent og entreprenørfirmaet som sælger jord og formidlingen til os, at det ikke var ultimative krav, men mere en opfordring. Puls falder ned igen, skønt det kun var kommunikationskaos, der er ro på for en tid, og det virker til at stormen har lagt sig, vi takker vores bønner blev hørt og besvaret så hurtigt.



1. skoledag.

BED FOR

Missionærerne:

Familien Hansen, Phnom Penh

Familien Bak-Skovenborg, Battambang

Familien Poulsen, Siem Reap

Familien Wiwe Philipps, Battambang

Nyt missionærpar til Cambodja:

Birgitte og Niels Kousgaard

Volontører:

Camilla og Daniella, Siem Reap

Emma og Cecilie, Phnom Penh

Sara, Battambang



Som familie trives vi, og glæder os over nye kollegaer i Siem Reap og Battambang. Vi skal alle på missionærkonference sidst i februar, og så skal der også snart holdes en partnerskabskonference med Church of Siem Reap. Alt sammen noget som vi ser frem til. Gud er trofast – tak for forbøn!

Ledelsen og medarbejderne i Church of Siem Reap og arbejdet der udspringer derfra, blandt andet i Fjendeskoven og Run Ta Ek.

Alpha-kursus samt de 3 Kids-Clubs

Kollegieleder I Battambang Kunthea, og alle de studerende.

Kollegieleder i Siem Reap, Theara og hendes familie, samt alle de studerende.

Evangelist og underviser: Yi og Saron og deres datter Susanna samt deres plejebarn Srey Moi.

Rom-el og Sarai som er nye i troen og for nyligt blev døbt.

” Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst”.

1. Kor 3. v. 7

De bedste hilsner

Debora, Lydia, Noomi, Mia og Johannes



Det er muligt at følge med i vores hverdag via Facebookgruppen: Jensen i Cambodja

<https://www.facebook.com/groups/306534344271899>

