

[View this email in your browser](#)



Sommerhøjdepunkter: Fra kyst til kyst, tur/retur - i bil!

Efter næsten et år i South Carolina kørte vi tværs over USA igen og besøgte familie, venner og forskellige kirker undervejs.

På den første del af vores køretur var det kun os to "gamle"; det er længe siden, vi ikke har haft vores piger med på tur. Vi startede med besøg i Texas og Oklahoma, mødtes derefter med Naomi i Colorado, hvor vi også så Acacia. Vi "fandt" derefter Rachel i Idaho og kørte sammen ud til Lyles forældre nord for Portland, Oregon. De er begge blevet svagelige, så tag dem gerne med i jeres forbøn! Efter et par uger der kørte vi nordpå til Washington State i et par dage og begyndte så turen tilbage østpå. Vi var så heldige at være med på en uges river-rafting tur i Idaho, hvor vi kunne nyde den smukke natur og sove under stjernerne. På vej videre fik vi set mange venner, vi så Mount Rushmore i South Dakota flot oplyst en sen aften og vi besøgte Niagara Falls på grænsen til Canada klokken 1 om natten på vej til Boston for at se Mikaela spille rugby,

før turen gik tilbage til South Carolina.

Tak til alle, der tog imod os undervejs! Vi sætter stor pris på alle de gode samtaler, lækker mad og bløde senge!



Familieopdatering

Naomi er på sit sidste år på gymnasiet i South Carolina. Hun tog til New York i en uge med sin skole i maj, og tilbragte to uger i Colorado med sine kusiner. Vildt at tænke på, at hun bliver student til sommer!

Mikaela, der er på universitetet i Charlotte, North Carolina, fik et sommerjob på universitetet. Hun klarer sig godt både akademisk og med sin rugby, og hun blev valgt til at repræsentere det amerikanske U23-landshold i to kampe mod Canada. Fra grus-banerne i Tanzania til internationale kampe.

Acacia har gennemført/overlevet sit første år på universitetet, hun tog et sommerjob i i Colorados bjerge som lejr+medarbejder. Hun var lidt nervøs for at arbejde med amerikanske børn og unge, men hun klarede det fint. Hun er nu tilbage i Arkansas på John Brown University på andet år.

Rachel havde en fantastisk sommer hvor hun besøgte venner rundt omkring, og hun tilbragte omkring en måned i Idaho som river guide for white water rafting med Youth Dynamics.

Jette er involveret i en bibelstudiegruppe for kvinder, hun spiller pickleball på KFUM og hjælper til med børnepasning i kirken. Vi venter stadig på hendes Green Card. Det burde komme med posten når som helst nu!

Fra Lyle:

Mit hjerte bliver sørgmodigt, når jeg ser, ikke blot denne nations, men mange nationers, tilstand; sammenbrud i familier og samfund. Jeg er dog samtidig opmuntret, når jeg ser og hører Guds kirke begynde at se med nye øjne og ører. Jeg kan fornemme et dybere ønske om Helligåndens gerning. Jeg beder ofte om, at Helligånden vil fortsætte med at brænde i mit hjerte.

Jeg har en formaning til Guds Kirke; vi skal åbne vores øjne og ører for hvad Helligånden siger; og ikke kun for vores egen skyld, men for dem omkring os. Vi må leve med rene hjerter og hænder. Vi skal sige nej til denne verdens distraktioner, så vi kan være ulastelige i vores ånd, sjæl og krop.

Vi er i en åndelig kamp, venner, "vi kæmper ikke mod kød og blod". Det er ikke mennesker eller forskellige grupper, vi skal kæmpe imod. Vi kæmper mod "myndigheder og magter, mørkets verdensherskere, ondskabens åndemagter", der arbejder gennem mennesker. (Efs.6,12)

Lad os ikke blot bruge vores logiske sind og verdensbillede til at bedømme og

fortolke verdens nuværende tilstand. Lad os bruge mindre tid på at lytte til medierne og deres ideer, og bruge mere tid på at lytte til Helligånden, som giver os visdom og åbenbarer ægte sandhed. Så kan vi bedre vide hvordan vi skal bede.

Denne verdens ånd skaber splittelse, den støder an, den afviser og forbitrer, den fremmer frygt, og mange er blevet dens offer.

Guds fred

Den fred, som verden har at tilbyde, er meget forskellig fra den fred, Gud tilbyder os. Vi skal kende forskellen og vandre og leve i Guds fred.

Ja, vi skal og bør bede for Israels fred, men lad os også bede for de mange andre nationer, der er knust! For at vi kan bede om fred, skal vi selv være fredens mennesker. Kun dette giver os autoritet til at bede for fred.

Matt. 5,8-9 "Velsignede er de rene af hjertet (...) Velsignede er de, der stifter fred.



Rejseplaner:

Den 19. oktober flyver jeg, Lyle, til Burundi, en nation, der på et tidspunkt var ret velstående, men i dag lider denne lille afrikanske nation på stort set alle

områder. Nogle statistikker viser Burundi som det fattigste land i verden!

En af mine idrættselever kom fra Burundi for at deltage i et kursus i Tanzania og inviterede mig efterfølgende til at hjælpe ham med at pionere et idrætsarbejde i Burundi. Dette var omkring 7 år siden. På min første tur til Burundi kom han til fods for at hente mig, og vi gik fra lufthavnen med rygsække på. Hele den uge gik vi overalt. Anden gang kom han på cykel, tredje gang kom han på en lille motorcykel og selvfølgelig kørte vi overalt på motorcykel. Jeg var passager, ikke en særlig behagelig tur siddende på metalstativet bag på en motorcykel. Alt dette for at sige, at denne gang vil vi blive hentet i en lille bil, og jeg siger halleluja til det! Så tingene går fremad.

To amerikanske præster kommer med på denne tur, der vil være en stor samling for præster til en 6-dages workshop, der er også planlagt sports fremstød. Efter 10 dage flyver vi til Kenya i omkring 6 dage for at mødes med mine Masai-venner og kirker. Så flyver jeg til Danmark til den første XCC-weekend for mænd i Danmark ("EXtreme Character Challenge) med 4th Musketeer, et kristent arbejde for mænd. Vi har arbejdet hen imod dette i tre år, og vi lancerer XCC den 9. nov.

Så det bliver en travl måned, men jeg ser frem til det.

[Vi kan modtage støtte via Citykirken. TAK! Klik her for info.](#)

Jeg, Lyle, er i øjeblikket ved at skrive en bog, efter at hundredvis af mennesker gennem årene har opfordret mig til at skrive. Jeg fik en stor bekræftelse her i sommer fra en helt ukendt person. En redaktør, som så mig, fortalte mig, at Helligånden talte til hende, da jeg gik forbi, at jeg "skulle færdiggøre min bog". 'Tusinde kopper te' bliver dens titel, det er fortællinger om mit liv og om at drikke te med folk (eller kaffe/juice/sodavand/vand osv.); om at bygge relationer, noget der har

åbnet så mange døre for mig. Kunsten at drikke te er gået tabt i mange samfund.
Vi skal nok holde jer opdateret om bogen.

I mellemtiden, må Gud velsigne dig, så du kan være en velsignelse for andre i dag!
Mange kærlige hilsner fra os alle,
Lyle og Jette

Copyright © 2023 Hall Family, All rights reserved.

You are receiving this email because you are on our newsletter address list. God bless

Our mailing address is:

Hall Family
32682 Scappoose Vernonia Hwy
Scappoose, Oregon 97056

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

