

[View this email in your browser](#)



Kære familie og venner,

2022 var et år med forandring for os og det var det måske også for dig/jer? Vi er taknemmelige for, hvordan Herren har taget sig af os på så mange måder. Det har været et år med farvel til gamle venner og goddag til nye venner. Jeg er altid forundret over, at når vi stoler på og hviler (stadig ved at lære, hvad det betyder) i Herren, så tager han sig af os. Vi forstår måske ikke alt, men vi skal forblive trofaste.

Vi forlod Tanzania i juli og har midlertidigt slået os ned i South Carolina, hvor vi bor hos gode venner på et dejligt sted. Naomi længes af og til hjem, men klarer sig godt i gymnasiet og har tilpasset sig et anderledes liv her i USA. At skulle gå med sko, tror jeg har været en af hendes største forandringer, haha. Jette savner også sine venner i Iringa, men hun holder alt kørende på hjemmefronten. Hun har indsendt sine Green Card ansøgningspapirer, så hun er nu inde i systemet. Vi regner med at høre noget i løbet af de næste par måneder, og derefter starter vi statsborgerprocessen. Hun er med i en bibelstudiegruppe for kvinder, samt er frivillig ved sportsbegivenheder på Naomis skole og nyder at være på samme kontinent som de tre store piger igen.

Universitetspigerne: Rachel, Acacia og Mikaela har travlt på deres forskellige skoler. Mikaelas rugbyhold vandt det nationale mesterskab, så det er vi meget stolte af. Vi er taknemmelige for, at alle pigerne kunne være sammen med os til Thanksgiving såvel som til jul.



Jeg (Lyle) fortsætter med at tale og undervise, når muligheden byder sig både her i USA og i udlandet. Tog en tur til Norge i begyndelsen af december, men måtte aflyse en planlagt tur til Tanzania og Kenya på grund af nogle helbredsproblemer, primært forhøjet blodtryk, som nu bliver tjekket ud og behandlet. Glad for at være her i USA for alt dette. Vi sætter pris på jeres bøn om fortsat sundhed og beskyttelse.

Fremtiden: Vi fik ikke den stilling, vi havde søgt som Missionaries in Residence på John Brown University i Arkansas, hvor Acacia er studerende, så nu synes vores muligheder at være helt åbne igen. Vi kan muligvis blive her i SC, men vi er villige til at flytte, hvis Herren har et andet sted til os. Bed gerne om klarhed og vejledning for os.

Vi kan modtage støtte via Citykirken i Taastrup. TAK! Klik her for info.

Man kan også bruge PayPal - jelyhall@gmail.com

Vi bad pigerne skrive lidt om året, der er gået, og give os et meningsfuldt citat at dele med jer.



Hvilket år det har været!

Jeg havde min første bilulykke denne sommer, da en hjort besluttede, at den godt lige ville støde ind i mig på landevejen. Dette førte dog til at jeg fik købt min helt egen bil for første gang! Jeg elsker min lille bil, men mand, hvor er det dyrt at blive voksen!!!

Jeg tilbragte et par uger af sommeren tilbage på floden i Idaho og besøgte venner i de omkringliggende områder. Det er så godt for sjælen at genoprette forbindelsen til gamle venner!!

Jeg startede mit tredje år på college og havde et rigtig godt efterårssemester, og jeg glæder mig til, hvad foråret har at byde på!

*"Du siger "amatør" som om det er et skældsord.
"Amatør" kommer fra det latinske ord "amare", hvilket betyder 'at elske'. At gøre noget fordi man elsker at gøre det."*

- Mozart in the Jungle



Hej allesammen!

Efter at have været med til at lede et UMO fremtød til Mexico, afsluttede jeg mit arbejde med UMO (Ungdom med Opgave) og forlod Norge i juli og fløj til USA. Jeg læser på John Brown University i Arkansas. Det vildt at tænke på, at jeg bor i USA nu, og at jeg allerede har afsluttet mit første semester!

At bosætte sig i USA og være tilbage på skolebænken har været en større udfordrig, end jeg havde forventet, men Gud er så god mod mig og er med mig hver dag. Jeg har fået nogle venner, der gør overgangen en smule lettere, hvoraf mange er andre missionærbørn.

Jeg tager hovedfag i humanitær og katastrofehjælp, med et bifag i forsoningsstudier. Mit håb og min bøn er, at Gud vil bruge den viden og de færdigheder, jeg får her, til at tjene ham.

Jeg elsker denne norske lovsang, der hedder "Elskede Jesus".

*"Kom og ta din plass på tronen i mitt hjerte
Jeg kroner deg som konge med min kjærlighet."*



Jeg har lige afsluttet mit tredje semester på Queen's University of Charlotte, NC! Jeg har nydt det utroligt meget, selvom det til tider kan være udfordrende.

Mit rugbyhold og jeg vandt vores nationale mesterskab for første gang! Jeg kan stadig ikke tro det; det var sådan en vild oplevelse.

Jeg er virkelig taknemmelig for alle de fantastiske muligheder og oplevelser jeg får lov at få

"Overpower. Overtake. Overcome." - Serena Williams



Hvor skal man begynde?? For det første har mit år været fyldt med mange eventyr og uventede drejninger! Da jeg først fandt ud af, at vi skulle flytte til Amerika, sank mit hjerte. Hvordan kunne jeg forlade Tanzania, det sted jeg kalder mit hjem? Men da vi kom hertil og begyndte at bosætte os, indså jeg, at det var præcis, hvad vores familie havde brug for. Hvad jeg havde brug for! Tilpasningen var lidt svær i starten, amerikanske skoler er så forskellige i forhold til, hvad jeg er vant til. Især at komme ind i 2.g, mig der næsten aldrig har været på en skole og være ("vanvittigt nok" ifølge mange af mine venner) fra Afrika! Men nu er jeg glad for, at vi flyttede, jeg har mødt nogle fantastiske mennesker, og jeg kom endda til at spille på skolens volleyballhold! Selvom det var et nyt og uerfarent hold, var det en god oplevelse, og det er jeg taknemmelig for. Lige nu er jeg med i en musical, der hedder Seussical, og vi er begyndt at øve. Det bliver sjovt at se, hvordan produktionen bliver!!

Citat af Bear Bryant:

**"Det er ikke viljen til at vinde, der rer afgørende - det har alle.
Det er viljen til at klargøre sig til at vinde, der er afgørende. "**



Maasai: Det har været et hårdt år for masaierne, især i Kenya. Der har været alvorlig tørke, og tusindvis af deres kvæg er døde i de sidste par måneder. Regnen er begyndt nogle steder, så der er håb forude. Vi har måttet lukke Maasai-pigernes redningscenter midlertidigt på grund af tørken og på grund af lokal politisk uro.

Masai-høvdingen, Kasilima, holder styr på os gennem regelmæssige telefonopkald, mens vi er her i USA. Han minder os om, at vi nu tilhører hans klan og vil sikre os, at vi har det godt her, og minder os om, at vi skal vende tilbage til Tanzania. Det forsikrer vi ham om, at vi vil. Jeg planlægger en tur til Kenya Maasai Land i begyndelsen af maj for at tale ved en konference.

Sports evangelisation: Arbejdet fortsætter i sportsgruppen. I 2022 arrangerede vores sports teams 10 forskellige sportsaktiviteter i Tanzania og 2 i Burundi, hvor vi planlægger snart at starte et fuldtids team. Vi er også ved at forberede den næste idrætsdiscipelskole i maj. På grund af tidsforskellen sker det, at jeg har måttet holde et pa zoom-opkald klokken 03.00, ingen respekt for denne gamle fyr! Men vi er så taknemmelige for, at det arbejde, der er begyndt, stadig fortsætter med at udvikle sig, selvom vi ikke er til stede.

Tak for jeres trofaste støtte og forbøn for os og vores smamarbejdspartnere!

Copyright © 2023 Hall Family, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

