

REPORTAGE FRA LMFs SENSOMMERSTÆVNE 2017

Dette er i uddrag også trykt i LMF-Bladet nummer 5, 2017

Af Edel Brus Mikkelsen

Vi var en flok forventningsfulde LMF'ere, som længe havde glædet os til 115-års jubilæumsstævne på »Nyborg Strand«. Stedet, der rummer så mange gode LMF-minder, især fra mange sommermøder i årenes løb.

Mange af os havde trådt vore første LMF-sko der, mødt mange af dansk missions store skikkelser og sunget aftensange på badebroen ud i Storebælt i fordoms dage, da vi havde lune og dejlige sommeraftener!

Men rammerne er nu meget anderledes, for hvor har »Nyborg Strand" dog fået vokseværk og er nu blevet et stort og meget velfungerende hotel midt i riget! Vi var sammen med »Natteravnene " fra hele landet, og de lyste op i deres flotte, gule trøjer og jakker - og så var der rigtig mange nydelige, sortklædte Rebekka-damer, »Odd Fellow« medlemmer, som vist holdt »topmøde" på stedet!

Fredag eftermiddag samledes vi knap 50 deltagere, idet nogle stykker havde måttet melde afbud på grund af sygdom. Til gengæld havde vi den glæde at have besøg af to norske gæster, Kjersti og Anders Ruud. Kjersti sidder i den norske LMF-bestyrelse, og hun bragte en meget inspirerende hilsen fra dem alle deroppe.

LMF's formand, Dorthe Skov-Østergaard, bød os velkommen; alle blev præsenteret, vores forretningsfører Finn Kier-Hansen orienterede om forskellige praktiske ting af vigtighed, og så sang vi meget passende den dejlige sensommersang " Septembers himmel er så blå-" Det var den nemlig efterhånden blevet, for solen var kommet frem! Vores forbøn for alle vore missionærer var enkel og meget overskuelig med alle navnene skrevet rent geografisk - og en god opdatering. Ingen blev glemt!

Inden stævnets første taler, Else Højvang, fik ordet, sang vi "Menneske, din egen magt", en af de gode, nye sange, der taler lige ind i vores travle tid med alt det, vi vil - og tror vi kan! Else var sidst på "Nyborg Strand" i 2002, da LMF fejrede sit 100-års jubilæum. Det blev jo som alle, der var med dengang nok husker, præget af Onesmos pludselige død netop den dag, stævnet skulle begynde. Hans enke, Stella, bragte en hilsen, som Else oversatte, og som gjorde dybt indtryk på alle os, der var med! Vi fik en spændende livsfortælling, glimt fra Elses meget virksomme og arbejdsomme liv og de udfordringer, hun mødte på sin vej. Meget nyt måtte hun sætte sig ind i - efter behov! Hun delte også en beretning med os om sin afrikanske familie, idet hun i 1993 blev adopteret og fik forældre og 11 søskende! Mange praktiske opgaver har hun påtaget sig i sine cirka 30 år i Tanzania. Hun har i de sidste 3-4 år været med i "Kirkens maskinrum", hvor man har prøvet med flere nye tiltag, godt støttet af Danida, Y's Men fra Danmark og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Det er blevet til en række kurser med praktisk indhold, kurser for kvinder, søndagsskolelærere - og for mændene, som næsten følte sig oversete, men nu skønner på, at der er plads til- og mulighed for -flere ting for mænd., blandt andet adskillige mandskor! Den 29. oktober regner man med at åbne et landbrugsuniversitet! Uddannelse er noget af det

vigtigste for området i udkants-Tanzania! Det var så dejligt at have Else iblandt os til hen på lørdagen, hvor hun skulle direkte til Zambia til et bryllup med nogle gode venner! Vi fik alle et smukt krusifix, lavet af kviste, som lige bestemt egner sig til det, fint snittet til og lakeret. Den korsfæstede Kristus / Den velsignende Kristus!

Lørdag morgen inviterede Peter Stockholm på "Morgenmad med Jesus" ud fra Johs. 21. Vi er på en trosrejse gennem livet, og troen skal bruges for at være virksom. Men når inderlig og vedvarende bøn ikke "virker", kan vi blive voldsomt anfægtet, og vores tro bliver sat på prøve - og endda på pause! Måske kommer vores tro "i respirator", og vi trænger til et nyt møde med Jesus, en genoprettelse og en genindsættelse - lige som Peter oplevede det! Med et par billeder vist så fint, at "Selfie index'et" og "Brugbarheds index'et" er lige modsat hinanden! Gud fortryder ikke sit kald, og Han vil udruste os! "En saltpagt har evig gyldighed!" - og Han vil gå foran og vise vej!

Peter Fischer-Nielsen gav os et spændende indblik i TV-stationen Sat-7s store muligheder i Mellemøsten og Nordafrika. Fra hovedkontoret på Cypern sender de på arabisk, farsi og tyrkisk i 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen! Programmerne er lavet lokalt i Cairo og på Cypern - og i London, da forholdene i Istanbul er for farlige nu. De drejer sig især om social undervisning, uddannelse og oplysning og sendes på "Sat-7 Kids" og "Sat-7 Academy". Man har en god seer-kontakt og mange medarbejdere, der netop tager sig af den vigtige opgave! Programmerne kan også ses her i Danmark ved hjælp af en parabol. Rigtig mange muslimer er meget glade for programmerne, som mange steder er den eneste fungerende undervisning, man har for børnene! Der bliver en indsamling i folkekirken til Sat-7 og en bedeuge!

Efter generalforsamlingen gav Carsten Hjorth Pedersen et godt indblik i Kristent Pædagogisk Instituts arbejde, hvor han understregede, at skolen er for LIVET- ikke for erhvervslivet! Åndsfriheden er under pres i disse år, og vi skal påvirke med respekt, og ekstremisme i alle former skal vi have fokus på og bekæmpe! "Tvang til tro er dårers tale!" Vi skal hver især turde være åbne og ærlige!

På festaftenen fortalte Knud Elmo Knudsen blandt andet om sin oplevelse af den sammensværgelse, der havde ført til hans udvisning af Tanzania for nogle måneder siden - endda på grund af anmeldelser fra et par medlemmer af kirken! Så et fremtidigt virke bliver nok i et andet afrikansk land! Det blev Anne Karin Lauritzen, der gav os et fint indblik i arbejdet, de havde stået i ude i Nigeria i næsten 14 år, idet Peter Michael lå syg derhjemme. Ud fra Salme 23 fortalte hun om de skridt i tro, de havde taget og fået stor velsignelse igennem. "Hvis du vil gå på vandet, må du gå ud af båden og tro på, at Gud baner vejen og følger os i alt, hvad der møder os!" Arbejdet bliver ført videre af en ung, irsk lærer og en nigerianer, som begge er velkvalificeret. Så "Corner Academy" og gadebørnsarbejdet er i gode hænder, og de har det godt nu med de trufne beslutninger!

Sædvanen tro fik vi Johs. 3,16 på adskillige sprog - og Malakias ordene inden offergangen, der indbragte en smuk gave på 15.250 kr. Penge, der er hårdt brug for derude, og som vil blive til stor velsignelse! En indholdsrig dag var slut, og vi kunne gå til hvile med gode ord "i vor favn"!

Lidt fra generalforsamlingen og generelt fra søndag.

ved Peter Stockholm

Det var året for generalforsamling, og derfor var der behov for et dansk sensommerstævne selv om der allerede havde været fælles nordisk stævne.

Punkterne var ifølge vedtægterne og alt forløb glat under Flemming Kramps ledelse som dirigent. Af særlige punkter var valg til bestyrelsen samt drøftelsen af nye initiativer.

Der var genvalg og tak til dem som var villige til endnu en periode i bestyrelsen.

ChildrensBibleArt blev også modtaget godt, og tegner til at kunne være både et vækstbringende initiativ og interessant i sig selv: Hvordan vil børn fra hele verden illustrere Bibleberetninger?

Et punkt der kun lige blev taget hul på drejede sig om yderligere initiativer til vækst i medlemstal og måder at fremme bevidstheden om kristnes globale ansvar.

Søndagen startede stille. Udenfor var det skyet og med let regn, men solen brød igennem ved formiddagsgudstjenesten.

Finn Kier-Hansen prædikede over to tekster fra Ny Testamente:

Udgangspunktet var fra Efeserbrevet; om at vi ikke længere er 'ulydighedens børn' men 'Guds Elskede Børn'.

Prædikenen fortsatte med beretningen fra Lukas om kvinden der i farisæerens hus salvede Jesu fødder. Pointen var, at også vi ikke blot er tilgivet vore mange synder, men også kan vise Jesus vores kærlighed: Vi er Kristi legeme, så også i dag har vi mulighed for at salve Jesu fødder, gennem vore relation til næsten. – En generøs livsstil, fordi Han har elsket os først! Altergangen var også et udtryk for den enhed der er blandt LMF'ere uanset hvilken kirkelig baggrund de enkelte kommer fra. Vi er samlet om vor Herre Jesus, og hans instruks til os om fællesskab og om at gøre mennesker af alle folkegrupper til Hans disciple.

'Gå med glæde', som afslutningsmødet altid hedder, var igen i år en opmuntrende og inspirerende 'udsendelse' af os alle til den opgave enhver er betroet.

Peter Lanting havde valgt afslutningsverset fra 2. Korinterbrev, den såkaldte apostolske velsignelse: Jesu nåde, Guds Kærlighed, og Helligåndens fællesskab. – Treenigheden er præsenteret her, om end i en uortodoks rækkefølge. – Det starter med Jesu nåde der er basis for at vi får gavn af Guds kærlighed. Og det føres ud i livet ved det særlige generøse og åbne fællesskab de troende udgør: Vores fællesskab er ikke kun et menneskeligt fællesskab, men inspireret af Helligånden. – Så derfor kan vi med glæde vende tilbage til hver vores virkefelt.